

In deze nieuwsbrief:

Uit het gastenboek
Bijzonder vrijwilligerswerk
Vrienden van Hospice Parunashia

Van de voorzitter

Trots en dankbaar heb ik u in de nieuwsbrief van afgelopen december mogen vertellen over de eerste vijf maanden van Hospice Parunashia na de opening op 1 augustus 2019. Vijf maanden waarin het Hospice veel heeft kunnen betekenen voor de gast-bewoners en hun naasten en waarin we door de vrijwilligers en de gehele gemeenschap op handen zijn gedragen. Niet wetend dat de wereld er, krap drie maanden later, compleet anders uit zou zien.

Covid-19 heeft de wereld op zijn kop gezet met ook voor het Hospice grote gevolgen. Door de nodige maatregelen te nemen hebben we het virus buiten de deur van het Hospice kunnen houden. Een van die maatregelen was een opnamestop voor gast-bewoners. Onze organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en als bestuur moeten we de belangen van de gast-bewoners en de vrijwilligers waarborgen. We hebben niet de mogelijkheden om hen afdoende te beschermen tegen het virus. Daarom besloten we in overleg met deskundigen in maart tot een opnamestop. Dit betekent dat we sinds de tweede week van april tijdelijk geen gast-bewoners meer in het Hospice hebben. Dat valt ons zeer zwaar omdat we ervaren hebben welk verschil we voor hen kunnen maken.

Op het moment dat ik dit schrijf (medio mei) bieden de recente versoepelingen van de Nederlandse overheid ons weinig of geen ruimte. Om die reden handhaven we de opnamestop tot eind mei. Zodra de ontwikkelingen het toelaten zullen we weer gast-bewoners opnemen en u daarover informeren. In de tussentijd houden we met onze vrijwilligers het Hospice optimaal gereed, om daar voortvarend maar verantwoord toe over te kunnen gaan. We gaan er daarbij van uit dat de samenleving blijvend is

veranderd. In het Hospice zullen we het zorgbeleid afstemmen op de eisen van deze tijd. De bescherming van de gast-bewoners, de vrijwilligers en de zorgprofessionals staat daarbij centraal.

Wij prijzen ons gelukkig met meer dan honderd vrijwilligers. Zij waren de afgelopen maanden, door beperkte inzetbaarheid, ook hard nodig. We streven ernaar om het team van zorgvrijwilligers in de komende maanden uit te breiden, zodat we hen na de hervatting van de opnames niet onevenredig belasten. Bij interesse kunt u een bericht sturen naar vrijwilligers@hospiceparunashia.nl.

In financiële zin hadden we ons het eerste jaar van Hospice Parunashia anders voorgesteld. De coronacrisis beïnvloedt substantieel de bijdrage die we in 2022 van het Ministerie ontvangen op basis van de bezetting in 2020. Het is hartverwarmend hoeveel vrienden zich het afgelopen jaar hebben verbonden aan de Stichting Vrienden van het Hospice. De stichting kent inmiddels heel veel vaste vrienden: de Club van 100. Zij geven ons de steun om deze tegenvaller te kunnen opvangen.

De afgelopen periode was zwaar voor onze gast-bewoners, naasten, vrijwilligers, medewerkers van Vivent en huisartsen. Namens het bestuur dank ik hen in het bijzonder voor de goede zorg in deze moeilijke tijd en ik wens u alle goeds.

Ton Huisman, voorzitter



Uit het gastenboek

In het gastenboek laten familieleden en naasten de meest ontroerende bedankjes achter. Hieronder een kleine greep uit de mooie en lieve dankbetuigingen.

“Jullie gaven ons een totaal ontzorgd gevoel en daardoor konden wij ons richten op het naderend afscheid van onze geliefde.

Wat een prachtige plek en hele fijne mensen die dit mogelijk maken.

DANK voor zoveel liefdevolle zorg.

*Altijd een luisterend oor
Altijd tijd voor overleg
Het is een voorportaal naar de hemel.*

Met engelen van Vivent Thuiszorg.

Zelfs voor ieder bezoek een warm onthaal.

Jullie zijn toppers hier, stuk voor stuk.

Dankzij jullie heeft ze na een zware strijd, waardig en vol liefde afscheid kunnen nemen van haar leven.

Wat een warm welkom voor mijn oudste zus, ze voelde zich meteen thuis bij jullie.

Medische staf is perfect!

Fijne laatste dagen gehad met ons pap!



8 weken lang gouden handen voor ons moeder!

Uitmuntende persoonlijke zorg voor onze pap!

Bij jullie in huis kreeg hij eindelijk de rust.

Wat een warm bad, tijd bestaat hier niet...

Opa is bij jullie een grote ster geworden.

Zoveel bijzondere vrijwilligers.”

Op zoek naar bijzonder vrijwilligerswerk?

Ben jij een gastvrij, vriendelijk persoon boven de 21 jaren jong, met het hart op de goede plaats? Dan is vrijwilligerswerk in ons liefdevol, kleinschalig Hospice misschien wel net iets voor jou. Een zorgachtergrond is niet per se noodzakelijk, een goed inlevingsvermogen wel.

In een normale week hebben wij in het Hospice 56 zorgvrijwilligers nodig voor een dienst van vier uur. Je draait altijd je dienst met een andere collega-vrijwilliger. Voor de nachtdienst komt er een verpleegkundige van thuiszorgorganisatie Vivent.

In verband met de veiligheid van onze vrijwilligers hanteren we op dit moment een opnamestop door de Covid-19 problematiek. Zodra een versoepeling van de maatregelen is toegestaan gaan we weer herstarten, met inachtneming van de richtlijnen van onze medische staf.

Het is heel fijn als we wat nieuwe zorgvrijwilligers mogen verwelkomen. De diensten zijn van 7 tot 11 uur, van 11 tot 15 uur, van 15 tot 19 uur en van 19 tot 23 uur. We hopen dat je één dienst per week wilt draaien en eenmaal per maand een dienst in het weekend. Je mag zelf het rooster invullen, dus je kunt zelf de dienst uitkiezen.

Bij vakantie of ziekte ruilen vrijwilligers of draaien ze ook wel eens een extra dienst. Er draait ook een fijne ondersteunende kookploeg en dat is een groot genot tijdens de dienst van 15 tot 19 uur.

Wat zeggen onze zorgvrijwilligers zoal over hun taak bij ons in huis?

“Ik kijk elke week uit naar mijn dienst - ik wandel altijd met een voldaan gevoel naar huis - wat bijzonder om zo dichtbij je medemens te mogen zijn - wat is er snel een goed contact met de bewoner - ik leer hier de

mooiste dingen - goh nooit gedacht dat ik dit ook zou kunnen - dat het einde van een leven zo bijzonder kan zijn - ik heb thuis al iets lekker gebakken - ik ben blij dat ik weer mag gaan - thuis zegt mijn familie dat ik zo tevreden weer terug kom.”

Maar ook: “Vandaag was het zeker niet makkelijk! - fijn dat ik weer collega's heb in het Hospice - wat een fijne plek is het hier - nooit gedacht dat we ook zoveel plezier hebben met onze bewoners en families – indrukwekkend - pff ik had er tranen van – dankbaar - wat een mooi werk mogen we hier doen - zinvol werk naast mijn hectische baan.”

Iets voor jou?

Al onze vrijwilligers krijgen een interne opleiding die in het najaar weer gaat starten. Denk jij nu dat dit bijzondere werk ook iets voor jou zou kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons op, telefonisch via nummer 073 – 200 19 80 of via de mail vrijwilligers@hospiceparunashia.nl. Dan maken we snel een afspraak met je. We vertellen je graag meer over dit bijzondere vrijwilligerswerk.

Wij kijken uit naar fijne collega-vrijwilligers van alle leeftijden voor ons team, voel je ook als twintiger of dertiger vooral heel welkom!



TIP:

*geef deze
nieuwsbrief
door!*

Vrienden van Hospice Parunashia

De maand mei is een drukke maand voor de Stichting Vrienden van Hospice Parunashia. Deze nieuwsbrief ziet het licht en alle facturen voor de Club van 100 worden in orde gemaakt. Als het enigszins kan bezorgen onze bestuursleden de post om kosten te besparen.

Stichting Vrienden had een prachtige start en we zijn zeer dankbaar voor zoveel leden van de Club van 100. Zij geven het Hospice, wat de eerste twee jaar geen enkele vorm van subsidie ontvangt, een soort van basisinkomen. Iedere maand maakt de Stichting Vrienden een mooi bedrag over ten behoeve van de exploitatie van het huis. Ieder lid van de Club van 100 draagt dus daadwerkelijk bij aan het in stand houden van het Hospice. Uw bijdrage voor dit goede doel komt in uw eigen dorp terecht, hoe mooi is dat?

Mag ik u van harte uitnodigen ook lid te worden van deze bijzondere club mensen? Eén keer per jaar, in de maand mei, betaalt u een bedrag van 100 euro. Een lidmaatschap als familie, bedrijf, zorginstelling of dienstverlener is mogelijk.



Eenvoudig inschrijven

Schrijf in voor lidmaatschap via dit mailadres: vrienden@hospiceparunashia.nl. Vermeld in de mail uw voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, en uw telefoonnummer en e-mailadres. U kunt deze gegevens ook op een briefje schrijven en sturen naar het adres onderaan deze pagina. U bent meer dan welkom!

Overweegt u een bijzondere gift of schenking aan de Stichting Vrienden (ons rekeningnummer is IBAN: NL98RABO0331927829, t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken)? Neem dan telefonisch contact op via 073 – 200 19 80 (doorkiesnummer 1), dan maken we snel een afspraak.

In deze tijd waarin we met een onvoorziene opnamestop en een gebrek aan inkomsten te maken krijgen is uw steun onontbeerlijk voor het voortbestaan van het Hospice.

Namens de Stichting Vrienden van Hospice Parunashia teken ik met hartelijke groet en wens ik u allen een fijne gezondheid en goede moed.

Willemien Mommersteeg



073 – 200 19 80

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn!